

Kopieer eerst het bestand!

## Slingertouw: alles waar ik veel van hou

**Een gedicht lezen en knutselen.**

**Doelgroep** middenbouw en bovenbouw

**Wat ga je doen?** Lees het gedicht van lenne Biemans:

*Ik heb een touw*

*om vast te binden*

*alles wat ik mooi kan vinden*

*alles waar ik veel van hou*

*bind ik vast*

*aan mijn slingertouw*

Maak ongeveer zes kleine kaartjes waar je woorden op gaat schrijven.

Schrijf op elk kaartje waar jij veel van houdt.

Dit kan van alles zijn. Denk aan je lievelingseten of je lievelingskleur, familie, huisdieren, hobby's, knuffels,...

Schrijf het gedichtje netjes over en maak hier ook een kaartje van. Maak met een perforator in alle kaartjes een gaatje. Als je geen perforator hebt vraag dan aan je vader/moeder om voorzichtig een gaatje in het kaartje te maken met een schaar.

Rijg nu alle kaartjes en het gedicht één voor één aan het (slinger)touw. Na elk kaartje maak je een knoopje zodat de kaartjes niet tegen elkaar aan komen te zitten.

Klaar? Zoek iemand om je slingertouw aan te laten zien.

Zeg het gedichtje op en vertel waar jij veel van houdt.

**Wat heb je nodig?** Potlood/pen

(gekleurd) Papier

Perforator (gaatjesmaker)

Schaar

Mooi touwtje van ongeveer 60 cm

*Deze tip komt van Angela - de Bibliotheek op School Consulent, Bibliotheek Kennemerwaard*

Kopieer eerst het bestand!

